

Wangaluka – lyset er brudt frem

Ny bog om international mission af tidligere missionær Bent Tage Nielsen.

Bogen anbefales her af General- og Missionssekretær i BMD, Jens Peter Rejkjær

- En bog om international mission bringer i langt de fleste tilfælde glæde hos mig. Det gælder bestemt også denne bog, som tidligere missionær, Bent Tage Nielsen, har skrevet. Han kommer ind på det liv, han har levet, men årene i Tanzania får speciel opmærksomhed.

Bent Tage Nielsen var udsendt af Brødremenighedens Danske Mission (BDM) – i første omgang fra 1960, hvor hovedopgaven bestod i at undervise på en bibel- og præsteskole i Vesttanzania. Inden udrejsen tog han en uddannelse på missionsskolen Fjellhaug i Oslo, Norge – et ophold, der fik afgørende betydning for ham.

Den første udrejse fandt sted i 1960, hvor forfatteren fortæller levende om den sørejse, han og hustruen Inger var på, inden de nåede til det, der i en del år blev deres andet fædreland. Det blev til meget indholdsrige år som dog senere blev overskygget af hustruens livstruende sygdom som betød, at de måtte rejse tilbage til Danmark i 1968.

Bent Tage Nielsen skriver levende om oplevelser i Usoke og Kitunda, og det sker med midtjysk humor.

»Jeg er også en gammel landmand, der stadig synes, at en ganske almindelig ko er en herlig skabning med smukke øjne og en blød mule. En ganske almindelig landmand, som fik en måske lidt ualmindelige livsbane med missionskoleuddannelse, sprogstudier i England og Tanganyika (det nuværende Tanzania) og i alt 17 år i tjeneste for Brødremenighedens Danske Mission.

Bent Tage Nielsen mistede sin Inger, men i 1998 begyndte et nyt livskapitel sammen med missionær Kirsten Troelsen. Kort tid efter rejste de sammen tilbage til Tanzania.

At missionsiveren stadig brænder kommer tydeligt til udtryk. Også i forhold til den sendende organisation. Han kommer med følgende opfordring: *Derfor tror jeg også, at BDM's store opgave i de nærmeste år vil være at opbygge et missionerende, troens, håbets og kærlighedens fællesskab ikke mindst med vore brødre og søstre i de gamle missionsområder i Tanzania.*

I et afsluttende kapitel reflekterer forfatteren over forholdet mellem mission og diakoni – en virkelighed, som han selv stod i i tjenesten i Tanzania og understreger betydningen af diakoniens indre dimension som er, at Jesus Kristus har sagt: Det er fuldbragt! Som sådan må mission og diakoni gå hånd i hånd.

Jeg vil varmt anbefale bogen som er en hjertevarm skildring af de mange ting, man oplever som udsendt missionær i en anden kulturel kontekst. Og så er vi taknemmelige for, at det arbejde, som BDM har gjort og gør bliver beskrevet af et menneske, der selv har været og er så dybt engageret i international mission.

Bogen kan købes i Shop Karibu, Nørregade 14, 6070 Christiansfeld for kr. 249,95. Ex. forsendelsesomkostninger.

